

Interpellation

Till Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Emil Högberg om ledtiderna för detaljplane- och bygglovsprocesserna i Huddinge.

En av kommuninvånarnas parametrar när man utvärderar sin kommun och bedömer hur attraktiv den är att leva, arbeta och bo i är bygglovsprocessen. Detta är av naturliga skäl av större betydelse i en progressiv, innovativ och växande kommun som Huddinge. Från 3,0 till 6,6 år – så mycket skiljer sig de totala ledtiderna för detaljplan och bygglov i svenska kommuner enligt branschinitiativet “Bygg i tid” som tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna står bakom det ledtidsindex som man tagit fram.

Utfall av Nationellt Ledtidsindex



Figur 2: Nationellt Ledtidsindex. Högsta möjliga index är 100.

Indexet är en sammanvägning av fem parametrar: Ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Det som väger tyngst är tidsåtgången i detaljplane- och bygglovsprocesserna.

Av de 50 kommuner som deltagit i undersökningen så hamnar Huddinge på tredje sista plats, endast före Södertälje och Höganäs med 48 poäng av 100 möjliga. Jag tycker detta är lite skämmande. Särskilt med tanke på att vi arbetat med kartläggning och förbättringar av kommunens processer sedan åtminstone 15 år.

Jag förutsätter att du, liksom jag, inte är nöjd med resultatet av ovanstående mätning.

Med anledning av detta så är mina frågor till dig följande:

1. Vad har du för förklaring till att Huddinge hamnat så lågt ner i denna mätning?
2. Vad gör Huddinge för att förbättra sig på ovanstående punkter?
3. När bedömer du att vi åtminstone hamnar bland de 50% bästa kommunerna gällande detta index?

Martin Nigals
Sverigedemokraterna